

O Heer, wat U in guns oor my ontferm

560



O Heer, wat U in guns oor my ont - ferm,



wil U my in die nag ook be-skerm.



Be-waar my, Heer, van ska - de.



Gee, ná die nag, 'n nu - we dag



en skenk my ryk-lik u ge - na - de.

2

**Heer Jesus,
U't my veilig voortgelei -
U is nie ver nie, U staan my by.
U maak my vry van sorge.
U laat my rus; ek weet gewis
ek is met U in God geborge.**

3

O Gees, U skenk u rus
in my gemoed;
ek is verlos deur Jesus se bloed.
Ook eenmaal is my lewe
op aard' verby. Dan wy ek my
aan U vernu, verlos, vergewe.